



Minibyn i
staden



Teddy Madsen
och BoS



Österstrand &
Gamla
kyrkogården



BoS
20190808

PROjektgruppens studieresa!

Till Nørrelyst Have, Fredericia, Jylland, Danmark.

Vår resa startar från Filippagången 09:45, mot buss 6, tåg från Hyllie till huvudbangården i Köpenhamn, där vi tar ett IC tåg, detta kör oss till Fredericias station!

Vad vi missade var lunchtiden, ingen mat och när vi kom fram 14:28 måste vi förs orientera oss, en man i Permobil hjälpte oss på traven, inte så långt, men efter halva vägen, kom räddningen i form av en taxi, modell buss, som tog oss till Best Western Plus, på Vestre Ringvej 96.

Frukosten/lunchen var stängd, snabbt in med väskorna och en stortaxi till centrum, kör oss till en restaurang, första stopp, stängt, andra stopp, stängt, tredje stopp blev Café Mums, en trappa ner, med stora smörrebröd, jättegott, men regnet öst ner, gatan en meter högre upp börja bli överfull, vattnet rinner ner för trappan i lokalen, när vi ätit färdigt, gick vi upp till en uteplats med plast tak, där vi studerade vattenmassorna, en stund senare, när vattnet flöt på golvet i restaurangen, fick dom stänga.

Kvällen blev på hotellet!

Dagen efter hade vi bokad möte med Jan från kolonihaven klockan 13:00, men han ringe och ändra till 10:00, för han hade fått en tid att operera sina händer!



Besök i Nörrelyst Have!

Vi promenerade till haven, som låg en bit från hotellet, där möttes vi av en glad Jan Junker, tidigare ordförande i föreningen.

Vi började med hans koloni och konstaterar att mycket är likt, som vi har det, kommunen äger marken och har avtal med föreningen, som i sin tur har kontakt med kolonisterna.

Vid nästa koloni träffade vi ordförande Teddy Madsen, lika gemytlig och välkomnande.

Deras stugor får vara 30m², de har vatten till tomtgränsen, men får inte dra in det i stugan, vilket 85% har gjort. Vatten har dom som vi 1/4 till 31/10. Avlopp saknas!

Tomterna är 300m² och dom får bygga 3m i vägg höjd och 5m i nock. Arrendet är 3000kr/år.

Det finns 146 kolonier, uppdelade på ett större och ett mindre område, båda ligger nära järnvägen.

De flesta saknar el, men har solceller, batteri och omformare till 230 volt.

Vi fick äran att besöka ett flertal kolonier och på alla ställen vänliga och trevliga människor den äldst 81år, hade bott där sedan starten, samma år som vårt område startade 1940.

Skillnaden var att de flesta hade mer odling och mindre gräs, flera riktiga idyller

Besök i Fellehuset (Föreningshus)

Efter några timmar i det stora området och många kolonibesök, får vi en titt i Fellehuset, ett fint hus med plats för 100 personer och så finns det en uteplats.

Som sig bör i Danmark, kom frågan om vi ville ha en "lille en" och en "bajer", hövliga som vi är tackade vi ja.

Efter en givande paus och många frågor, tog vi tag i område två. Efter några stugor, återkom gårdagens regn, skyfall, som tur var hälsade vi på hos en kolonist med stor verkstads bod, där vi utan paraply fick skula, Robban hade tjatat på oss, att ta med paraply från hotellet, utan resultat.

Mer att nämna, Bilparkeringar finns vid stugorna, många privata släpvagnar för att forsla bort trädgårdsavfall, grupper som hjälps åt med underhåll, det finns bara ett gemensamt hus, Fellehuset, vintertoalett lika vår.



Ett stort tack till alla gästvänliga och trevliga människor, vi träffade i Nørrelyst



Vi fortsätter



På väg med tåget Mot Fredericia
Conny, Bosse, Bengt, Ingvar och Robban

